

## **TRIO SALUDO 50 år - den finlandssvenska musiklegenden tar farväl med en jubileums-och avskedsturné.**

Sång- och instrumentalgruppen, Trio Saludo firar i år sitt 50-årsjubileum med en konsertturné med 11 konserter runtom i Finland!

Föregångaren till Trio Saludo, "Fyra på Spanska" bildades i Åbo 1969 av 4 medlemmar från student kören Brahe Djäknar. Peter Ingo, tidigare medlem i gruppen, "Tre på Spanska" från Vasa, samlade runt sig Bjarne Sjöblom, Kristian Grönqvist och Håkan Streng. Gruppen hade sitt första offentliga framträdande på den finska ambassaden i Paris, 1969, i samband med Brahe Djäkners turné. "Fyra på Spanska" vann den finlandssvenska talangjakts finalen i Ekenäs, 1971. Två år senare blev gruppen en trio när Brahe djäknar, Arto Rintamäki tillträdde efter Bjarne och Kristians avhopp. Den första singeln producerades 1974 av Finnlevy och gruppen antog namnet Trio Saludo. Gruppen blev snabbt känd via flera radio- och TV- framträdanden och skivinspelningar. Gängets specialitet var spansk och sydamerikansk folkmusik. Även nordiska visor i latinamerikansk tappning blev ett varumärke för trion.

Från slutet av 70- till slutet av 90-talet uppträdde gruppen även utomlands bl. a i Tjeckoslovakien, Spanien, Tyskland, England, Holland, Lettland, samt i alla nordiska länder. Under samma tid gav trion ut 5 album. Till dags dato har Trio Saludo spelat in och släppt 10 album. Gruppen har under åren också uppträtt på hundratals tillställningar för företag och samfund. Speciellt uppskattade har de skraddarsydda showerna varit med sina underfundiga spec. texter till kända melodier. På många shower har även Ami Aspelund medverkat som "Saludo - böna". Gruppens mångsidiga språkkunskaper har kommit väl till pass vid olika evenemang och kongresser med internationella gäster. Benämningar som "spanjorerna" tilldelades i medierna är "fullfjädrade artister", "flyhänta gitarrister", "perfekta stämsångare", "fullständigt otroliga", "den absoluta eliten i Finland", "en unik kombination i Finland och hela Norden".

Trion har även varit solister för flere köror bl.a. Brahe Djäknar och Florakören, Kyrkslätt Kammarkör, Grankulla Kammarkör och Liljendals Kammarkör i den argentinska mässan Misa Creolla.

En skivinspelning av verket gjordes med Brahe Djäknar och Florakören.

1999 blev det ett avbrott i gruppens karriär när Arto Rintamäki drabbades av allvarlig stroke. De stora planerna som trion hade för framtiden fick då

skrinläggas. Men man gav inte upp. En tillfällig treklang lyckades Håkan och Peter få till stånd med hjälp av den kubanska sångerskan, Maria de Jesús.

Med henne gjordes bl. a en uppskattad kyrkokonsertturné i Svenskfinland. Marias tidtabeller tillät dock inte någon längre tids samarbete, så trion blev sedan för en kort tid Duo Saludo, tills yrkestrubaduren Roland Koppatz visade intresse för gruppen. Han hoppade in som tenor och flyhänt instrumentalist. I Trio Saludos 30 års konsertturné år 2003 deltog han också. Olyckligt nog drabbades Roland av en obotlig sjukdom och lämnade gruppen år 2005.

År 2007 anslöt sig Bjarne Sjöblom på nytt till sina gamla sångarbröder efter sin pensionering från affärslivet. Sin musikaliska talang hade han vidareutvecklat med klassisk sång under mellanåren. Så trion fick igen en något annorlunda klang i sina uppträdanden och skivinspelningar. På gruppens 40 års jubileum hängde Bjarne ännu med i , men ansåg sig därefter inte längre ha möjlighet till en fortsättning. Peters äldre bror, , Reigin Ingo vidtalades, intresset väcktes och gruppen var igen en fulltalig trio – full av energi och fortsatt spellust! På väg mot nya utmaningar och kommande 50- årsjubileum!

Nu, år 2023, åker Trio Saludo på 50-års jubileums och avskedsturné i oktober/november och kommer att bjuda på kända pärlor ur den 50-åriga repertoaren plus en och annan ny pärla. Under konsertturnén deltar också gitarrvirtuosen, Pentti Hildén. Lämpligt till konsertrundan släpps ett nytt album med icke tidigare utgivna Saludo - låtar. En ny single, "Baila med mej" är redan producerad och innehåller sångerna "Kärlekens legend" och "Baila med mej"

Konsertturnen startar i Lovisa, 15. 10, och sedan följer konserter i Grankulla, 18.10, i Borgå, 19.10, i Ekenäs, 21.10, i Kyrkslätt, 22. 10, i Kimito, 25.10, i Åbo, 27. 10, i Jakobstad, 29.10, i Vörå, 1. 11, i Vasa, 2.11 och final i Dagsmark 4.11. Biljetter via Netticket.fi eller vid ingången.